

nøglehullet

NR. 1 2000

TIL LOKAL-
HISTORIEN



NYT FRA LOKALHISTORISK ARKIV & FORENING I ALLERØD KOMMUNE



Den genrejste Kirkehavegård i Lillerød er et glædeligt eksempel på noget af alt det, der i den senere tid har ændret bybilledet: fra en afsvedet brandtomt har vi set gedigent håndværk - fra murere til tækkemænd - få en traditionel bondegård op at stå igen - og det samtidig med det helt utraditionelle byggeri ved stationen og Gl. Amtsvej i samme by, hvor betonelementer med færdigfildede overplader eller halve rækkehuse ankom fra fabrikken. Nøglehullet har set lidt på byudviklingen.

PROGRAMMET

GENERALFORSAMLING

TORSDAG den 24. FEBRUAR 2000 kl. 19.30 på Allerød Hovedbibliotek, Skovensvej 4, Lillerød. Dagsorden ifølge lovene.

Efter generalforsamlingen besvarer cand.mag. GORM CHR. TORTZEN spørgsmålet: HVORFOR ER DET ÅR 2000 ? Gorm Tortzen vil tilbage fra de ældste kilder beskrive kalenderens væsen, og fortælle om, hvordan man i 500-tallet konstruerede sig tilbage til år nul. Udfra Ole Rømers breve fortæller han om indførelsen af den nye kalender i år 1700 og de nordsjællandske bønders reaktion på "at man stjal 11 dage af deres liv".



ONSDAG den 29. marts 2000 kl. 19.30 på Allerød Hovedbibliotek, Skovensvej 4, Lillerød.

GUDS STRAF OG SLÆGTSTRÆET.

Ved siden af troen på syndernes forladelse levede engang - og lever måske stadig - troen på Guds straf i dette liv og i flere led af efterkommere.

Med udgangspunkt i Carl von Linnés efterladte manuskript Nemesis Devina giver lokalhistorikeren m.m. PER-OLOF JOHANSSON eksempler på dette fra sin egen skånske slægts historie.

HVORFOR ALLERØD?

I "Drømmen om Allerød" af Per-Olof Johansson siges det, at de ældste former af navnet Allerød tyder på, at forleddet er det ældre danske al, som er det samme som elletræ. Elletræet vokser vildt i fugtige skove og er som gavntræ blevet anvendt til mange ting.

Der knytter sig gammel overtro til elletræet. I gamle dage hed det, at ingen sygdom kunne ramme den, som hver nat sov på syv elleblade. Endelsen -rød betyder rydning, og Allerød er altså det samme som El-lyrydning. Så vidt Per-Olof Johansson.

I Trap Danmark (1951) kan læses: "Allerød (i 1260 Alryth), nu helt sammenbygget med Lillerød og med teglværk og mølle".

De tre gamle kommuner, som Allerød kommune består af, er som



bekendt Lillerød, Blovstrød og Lyng-Uggeløse.

Lillerød, mener nogle, har sit navn efter adelsslægten Little, andre mener bare, at det er lille og rød for rydning.

Blovstrød nævnes i Jordebogen fra 1245 med navnet Blowestæruth, hvor første stavelse er afledt af mandsnavnet Blowest og igen rød for rydning.

Med hensyn til navnet Lyng er der slet og ret tale om planten lyng, og i Uggeløse har vi (måske) igen et mandsnavn: Ugge som første del efterfulgt afløse, der betyder græsgang eller ager, altså Ugges mark.

Allerød er oprindeligt navnet på et ejerlav i Blovstrød sogn, med en lille samling huse omkring det, der i dag er Prins Valdemars Allé - altså lige på grænsen til Lillerød kommune.

Her var samlet en del forretninger, der således fysisk dannede et forretningskvarter sammen med forretninger og station i Lillerød by.



Ret tidligt opstod da også blandt forretningsdrivende tanken om at lægge de to bydele sammen. Der blev oprettet et udvalg, der i februar 1922 i en henvendelse til Blovstrød og Lillerød kommuner foreslog, at bydelen Allerød blev indlemmet i Lillerød.

Den 9. februar 1922 afgav Blovstrød sogneråd en enstemmig erklæring om, ikke at ville afstå Allerød til Lillerød kommune. Dagen efter vedtog Lillerød sogneråd at svare udvalget, at sognerådet var velvillig til at forhandle med højere autoriteter om sagen.

I forsøget på at besvare spørgsmålet, hvorfor kommunen i dag hedder Allerød, har det ved gennemlæsning af forhandlingsprotokollerne fra de tre oprindelige kommuners sogneråd vist sig, at kommunenavnet ikke var det største problem ved sammenlægningsprocessen.

Grundlaget for denne proces er "Lov om revision af den kommunale inddeling af 3. Juni

1967", hvori det i §3 hedder: "Den kommunale inddeling omkring byerne skal fastlægges således, at bysamfund, der er beliggende i flere kommuner, men som må betragtes som samhørende, normalt kommer til at ligge i samme kommune. Ved vurderingen af, om et bysamfund må betragtes som samhørende, skal der lægges vægt på, de befolkningsmæssige, erhvervs-mæssige og økonomiske forhold, der knytter de enkelte bydele sammen, og på, om det af hensyn til byens forventede udvikling og planlægningen af denne vil være rimeligt at sikre, at bysamfundet i kommunalt henseende kommer til at udgøre en enhed".

Anlæggelsen af jernbanen gennem Blovstrød og Lillerød kommuner i 1864 med station i Lillerød fik stor betydning for byudviklingen i området. I 1945 fik Lillerød sogneråd en henvendelse fra Statsministeriet om en eventuel ændring af stationsnavnet, der havde for stor lighed med Hillerød.

Videnskabernes Selskabs kort fra 1768.





Der er stadig nogen Meningsforskel mellem Statsbanerne og Lillerøds Befolkning.

Navnede-batten nåede de store aviser

Sognerådet mente dengang, at det ville være gavnligt om stationen, telefoncentralen og byen havde samme navn. Telefoncentralen, der hørte under Birkerød central, og var et privat selskab, lå dengang på Frederiksborgvej 5, altså i Allerød, derfor navnet Allerød Central. I 1945 forelå der 77 forskellige navneforslag, hvoraf man udover Lillerød udvalgte to til beboerafstemning, nemlig Ravnsholt og Tokkekøb.

Lillerød fik 543 stemmer
Ravnsholt 208 stemmer
Tokkekøb 53 stemmer

Sognerådet ønskede så at beholde navnet Lillerød, men ønskede at få sagen forelagt igen, hvis DSB ville ændre stationsnavnet. Sagen blev genoptaget i 1951, hvor

byplanudvalget behandlede navne-ændringsproblemet og på et sognerådsmøde foreslog man en ny beboerafstemning. Den 27. juni forelå resultatet:

Lillerød	491	stemmer
Allerød	435	-
Ravnsholt	127	-
Tokkekøb	45	-
Ugyldige	17	-

ialt blev afgivet 1.117 stemmer af 1.533 udsendte stemmekort. Man vedtog at meddele DSB, at man var indforstået med, at stationen måtte have navneforandring, men man ville mene, at et tilnavn til Lillerød måtte kunne virke tilfredsstillende, for eksempel kunne stationen kaldes Lillerød Nord eller Lillerød Skov eller lignende. Sognerådet var enig i ikke at kunne gå ind for navnet Allerød. Stationen fik i 1952 navnet **ALLERØD!**

DSB tager affære!





Gammel Allerødgård, som iøvrigt gennemgår en større reovering for tiden, er den tilbageværende del af den middelalderlige bebyggelse med navnet Allerød.

givet fald måtte være beboerne i de tre kommuner, der måtte rejse sagen, og at man derfor ikke på nuværende tidspunkt fandt grundlag for at tilslutte sig det rejste forslag.

I Lyng-Uggeløse stillede sognerådet sig afventende, indtil man hørte nærmere fra Indenrigsministeriet.

Det gjorde man i august 1964, hvor de tre kommuners sogneråd modtog kopi af ministeriets svarskrivelse til grundejerforeningen. Heraf fremgik det, at foreningens henvendelse vedrørende kommunesammenlægning ikke var behørig rejst, og derfor ikke kunne behandles!

Pause - i hvilken de tre kommuner udøvede et både officielt og uofficielt praktisk samarbejde på mange områder, som for eksempel

Så når vi året 1963, hvor helt andre tanker end ændring af stationsnavnet kommer på banen, og følgende sker:

"Lillerød og Allerød Grundejerforening" sender en skrivelse til Indenrigsministeriet vedrørende ændring af kommunegrænserne. Foreningen sender kopi af skrivelserne til Frederiksborg Amt og til sognerådene i Blovstrød kommune, Lillerød kommune og Lyng-Uggeløse, da forslaget berører alle tre kommuner.

Amtet bad derefter om kommunernes udtalelse.

Blovstrød vedtog ikke at anbefale grænsereguleringen, da de angivne ulemper ikke kunne accepteres.

Man vedtog at svare Indenrigsministeriet i.h.t. lovens bestemmelser.

Lillerød vedtog at svare, at det i



Allerød Kommune som den kom til at se ud efter sammenlægningen af de 3 sognekommuner Lyngesogn-Uggeløse, Lillerød og Blovstrød.

byplanområdet, vejvæsen, renovation, skolevæsen, idræts- og fritidsområdet, socialvæsen o.a. I efteråret 1966 orienterede Lillerød kommune de to andre kommuner om, at man havde foreslået boligministeriets kommitterede i byplansager, at der afholdtes et fælles kommunalt møde vedr. byplanlægning for "Allerød stationsby". Der blev nedsat et udvalg ("Fællesudvalget") med medlemmer fra de tre kommuner til at forhandle om "den fremtidige kommunestruktur omkring Allerød station". Den ovennævnte lov af 3. juni 1967 blev drøftet i sognerådene, og i den forbindelse var man i Blovstrød sogneråd enige om, at man ikke ønskede, som det udtrykkes: "indlemmelse i Lillerød kommune", medens man i Lyngesogn-Uggeløse sogneråd allerede i efteråret brugte ordet "kommunesammenlægning".

I februar 1968 er det, efter et møde med formanden for kommunalreformkommissionen Lyngesogn-Uggeløse sogneråds opfattelse, at en sammenlægning med Lillerød må forhandles. Sognerådet havde rejst følgende spørgsmål: 1: Kan Lyngesogn-Uggeløse kommune bestå selvstændigt? og 2: Kan Lyngesogn Vest bestå selvstændigt? - Begge spørgsmål blev besvaret negativt, hvorfor man gik ind for en forhandling med Lillerød kommune om en sammenlægning med 10 stemmer mod 1. Efter adskillige møder og forhandlinger kommunerne imellem og mellem kommunerne og kommunalreformkommissionen bliver man enige om at acceptere indenrigsministeriets vilkår for kommunesammenlægningen. Blovstrød Nedensogn (Grønnegade afstemningsdistrikt) sammenlægges med Hørsholm kommune og resten af



På Prins Valdemars Allé lå - i Blovstrød Sogn - en del af Lillerøds første forretningskvarter - incl. Allerød Mølle.

Blovstrød kommune, Lillerød kommune og Lyng-Uggeløse kommune (med undtagelse af Lindholm-området, der sammenlægges med Slangerup kommune) sammenlægges til en storkommune. Fællesudvalget for denne ny storkommune foreslår navnet Allerød Kommune.

Den lokale avis, Lillerød Posten, afholder en afstemning om navnet og melder, at 92% stemmer for navnet Allerød.

Men hvorfor Allerød?

Dels lød det første officielle oplæg på "Ændring af den kommunale inddeling af bysamfundet omkring Allerød station". Dels havde stationen fået navnet Allerød i 1952, dels havde telefoncentralen navnet Allerød og dels var de tre gamle

sogneråd enige om, at ingen af de tre gamle kommunenavne kunne bruges som fællesnævner (følelsesmæssigt?).

Man kunne til sidst enes om, at der pr. 1. april 1970 er tre bysamfund: Blovstrød, Lillerød og Lyng-Uggeløse, der alle ligger i Allerød Kommune.

Per J. Jørgensen

Litteratur: Per-Olof Johansson:

Drømmen om Allerød, 1991.

Trap Danmark, 1951.

Lillerød Posten, 1969.

Kilder: Blovstrød, Lillerød og Lyng-Uggeløse kommuners Forhandlingsprotokoller.

Mundtlige kilder: Leif Rasmussen, Blovstrød.

BYUDVIKLING

I løbet af de sidste år er nogle markante byggerier sat i gang eller afsluttet, og vore byer får jævnligt ændret udseende.

Nogle gange drejer det sig om voldsomme ændringer i bybillede eller landskaber andre gange om små ændringer af det eksisterende. Vi ville være dårlige lokalhistorikere,



re, hvis vi ikke registrerede udviklingen; så lad os her minde om den seneste tids forandringer:



Crimpdomicilet

Der er ikke meget, der overrasker i retning af firmadomiciler i almindelighed - og "Crimp" gårde i særdeleshed! Men der er langt fra Musikergårdens to smalle længer i Lillerød over den ofte omtalte "Crimpgård" ved Borupgård til glaspaladset ved Vestcentret!



Stationspladsen i 1920'erne.



Stationspladsen/Stationscentret

Efter nogen debat blev 1950'er-posthuset nedrevet for at give plads til nok en "centerbebyggelse". Den grimme rødstensbygning med gasbetontilbygningen var ikke noget tab for byen, men det har vist overrasket alle, at det nye byggeri bliver så voldsomt og nærmest kvæler den pænt restaurerede stationsbygning.



Stationshus på Gl. Amtsvej

Det nydelige skovløberhus lå en-gang i Tokkekøb Hegns sydligste ende med den sædvanlige tjenestejord: et jordstykke, som alle hegnshuse havde, for at familien kunne supplere den ringe løn.

Amtsvej skar i 1930'erne huset fra skoven, og efteråret 1999 blev der anbragt nogle elementrækkehuse på rekordtid bag det ucharmerende plankeværk.



Blovstrød Smedie

Ved Blovstrøds sydlige tilkørsel omkring Kongevejen har vi set et nyt og rigtig pænt rækkehus skyde op i 1998-99 i stedet for smedens værkstedslænge.





Rosmosegård

I mange år lå Rosmosegårds stuehus alene, helt uden udlængerne, som faldt for byggeriet af Blovstrød Svømmehal. Det blev endda dømt nedrevet i 1980'erne, men blev overtaget og sat fornemt i stand af et ejendomsfirma. Og sandelig om ikke stuehuset i palæstil i 1997 fik en helt nybygget fløj på - en slags kopi af det eksisterende; men ikklædt et orgie af et stråtag - imponerende, men langt fra bondegårdsstilen!



Høvelte gl. kaserne

Få ved eller kan se det, men den fine gamle (Telegraf)kaserne fra 1911 i Høvelte er i 98-99 blevet delvis nedrevet: De 4 markante blokke med lave, gulkalkede belægningsstuer blev fjernet, bl.a. for at skaffe naboen, garderkasernen en 1:1 øvelseskopi af Amalienborg Slotsplads.

Ny Allerødgård

Endnu ligger den statelige gård på bakken omgivet af marker uden et alt-dominerende Compac-byggeri. Tør man håbe på, at regionalplaner og bevaringsværdier vinder - bare denne gang.

Lynge Centret

Man må sige, at pressen har dyrket denne byggesag ihærdigt, ikke mindst ekspropriationssagen.

Ejendommen med autoværkstedet er nedrevet til fordel for Lynge Centrets udvidelse.



Vejerboden i Nymølle

- ligger der endnu!

Den smukke lille bygning har været gennem meget siden Sten- & Gruskompagniets tid.

En overgang var den malet lagvis i italienske farver, for så at blive sat pænt i stand - og så sov nogen i timen og lod nabofirmaet bygge en betonklump helt op til huset.

Så grimme omgivelser gør jo det gamle hus værdiløst!

Ole Høegh Post

ET DØGN I FREDERIKSBORG AMT

- send en flaskepost til fremtiden!

Den 15. marts 2000 er i Frederiksborg udnævnt til gå over i historien. Amtets lokalarkiver, biblioteker og museer er gået sammen om et storstilet indsamlingsprojekt, hvor borgerne indviteres til at beskrive hverdagslivet i amtet.

Rundt om på landets lokalarkiver og museer ligger der mængder af fotografier og oplysninger om "dagliglivet" før i tiden. Men faktisk er det sjældent den almindelige hverdag, der er skildret. Oftest er det det usædvanlige eller de særlige begivenheder, der er beskrevet. Vi har bunker af fotografier, hvor mennesker er opstillet i det stiveste puds i anledning af barnedåb, konfirmation, bryllup, sølv- og guld-bryllup, jubilæer, indvielser, udvidelser og mange flere festlige lejligheder, men vi har meget få billeder af hverdagslivet. Hvor er koen, der bliver malket? Husmoderen, der rører i middagsmaden? Børnene, der laver lektier? Faderen, der læser god-nat-historie for børnene? Elektrikeren på arbejde? Køen ved kassen i Kvickly?

Vi har vist alle en tendens til som private, kun at tage fotoapparatet frem, når der sker noget særligt. I skolen fotograferer vi den første skoledag, når lille Peter er med i skolekomedien i 5., og når han får



Engang et helt almindeligt syn; godt at nogen alligevel fotograferede.

studenterhuen på. Men hvem har et billede af en almindelig dansktime i 3.a. eller af et fysikforsøg i 7.? På samme måde er der idag ikke ret mange, der får tid til at beskrive deres hverdag i dagbogsform. Hvis en person skriver sine erindringer, er det tit højdepunkterne i livet eller en spændende erhvervskarriere, der fortælles om. Beskrivelsen af den helt almindelige dagligdag springes over, "fordi det kender alle jo, - og det er nok kedeligt at læse om".

Men tænk hvis vi idag havde haft en masse beskrivelser af den helt almindelige dagligdag for hundrede eller hundredeoghalvtreds år siden, med tilhørende billeder! Sikken en guldgrube at grave i.

En sådan guldgrube er det, at projektet "Et døgn i Frederiksborg Amt 15. marts 2000" nu forsøger at indsamle og videregive til eftertiden.



Arkivet har en del fine, gamle billeder af hverdagsituationer (bl.a. Uggeløse Skole, 1941) - men hvad med i dag?

Spørgeskemaer

Fra begyndelsen af marts udleveres spørgeskemaer til de borgere, der har lyst til at være med i folkeprojektet, og de særlig interesserede kan allerede nu derudover melde sig til et delprojekt og fotografere, interviewe eller videofilme hele dagen eller blot nogle timer. Som delprojekt kan man vælge at beskrive døgnet på en arbejdsplads, et plejehjem, et transportmiddel eller måske M.D.Madsensvej. Der er frit slag for idéer.

Alle idéer til delprojekter bliver gennemgået, så der ikke er noget, der beskrives to gange.

Spørge- og tilmeldingsskemaer kan fås på bibliotekerne og lokalarkivet, hvor de også skal afleveres igen.

Fortrolighed

Alt det indkomne materiale bliver

efter den 15. marts opbevaret på det lokale arkiv eller museum for eftertiden. Og som for alt andet arkivmateriale gælder de almindelige tilgængelighedsregler for personlige oplysninger (80 år) også for dette.

Vi vil gerne opfordre vore medlemmer til at deltage aktivt i indsamlingsprojektet "Et døgn i Frederiksborg Amt" enten i et delprojekt og/eller ved at besvare spørgeskemaet. Man kan godt være flere om et delprojekt, ligesom man kan hente flere skemaer til uddeleling blandt venner og naboer. Jo flere der deltager, jo større materiale kan vi overdrage til vore efterkommere. I kan allerede nu begynde at tænke over gode idéer til hvad, der bør beskrives den 15. marts 2000.

Birthe Skovholm

FORTIDSMINDER

I december 1999 modtog arkivet et omfattende materiale vedrørende samtlige fortidsminder i Allerød kommune.

Efter en forespørgsel tilbage i 1995 fra borgmesteren, "om Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite tog sig af de fredede fortidsminder?" - endte det med, at planteskoleejer Mogens Nielsen fra Birkholm påtog sig at fotoregistriere egnens fortidsminder, selvom disse forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen og amtet.

Med god hjælp fra Styrelsens kortmateriale og udskrifter af National-



museets beskrivelser fra sogneberetningerne, brugte Mogens Nielsen herefter en masse tid på at lokalisere fortidsminderne.

Årstid og belysning var vigtige, når de alle skulle fotograferes. I alt drejer det sig om 66 fredede dysser, høje, ruiner m.v. i Allerød kommune. Hertil kommer enkelte, som før kommunalreformen 1970 hørte til sognekommunerne, men som nu ligger i andre kommuner, f.eks. Brødeskov eller Stumpedyssse. Langt de fleste ligger i statskov,



2829-11: Dyssekammer ved Bavnebakke, Stumpedysssevej i Tokkekøb Hegn. Ingen rest af jordhøj, men enkelte randsten. 1.1.1995



2828-12: Runddysse i Brødeskov (Lillerød Sogn) nær "Sjællandske Parkområde". Højen er 12 m i diameter, 1 m høj. 3.1.1997.

nogle få på militære områder, og en halv snes på privat grund, mest landbrugsjord.

Ikke alle fortidsminder er tydelige jord- eller stenanlæg, og langt fra alle er indtegnet på geodætiske kort.

Nogle er endnu markante seværdigheder i flotte omgivelser, andre blot nogle få halvstore sten eller ubetydelige forhøjninger i kratbevokset skovbund, så det er ikke helt enkelt at opsøge fortidsminderne.

Der er tale om langdysser, runddysser, bronzealderhøje eller voldsteder i alle grader af forfald og sløjfning, men Mogens Nielsen har været overalt og afleverede 234 farvefotos med kopier af kort og

fagarkæologiske beskrivelser og nummerering et flot arbejde, som vi har plukket lidt i.

Fortidsminderne er af Nationalmuseet beskrevet og indplottet på målebordsblade. Flest i 1940'erne. Fredningsnumrene henviser til kortbladene, der alle hed M (for målebordsblad) + 4-cifret nummer. For mange vil M 2829 f.eks. endnu huskes som det kortblad, der havde Tokkekøb Hegn med, og som var det mest detaljerede kort nogensinde. Men geodæterne i 1890'erne erkendte ikke alle de ødelagte dysser, som derfor ikke kan ses på kortbladene.

Ole Høegh Post ►►



2829-22: Dyssekammer i have , Femvej 1, Lillerød. På højen gror en 19-stammet bøg.
3.1.1997.



2929-14: Langdysse i Ravnsholt, 22 m lang og 2 m høj. En dæksten ses i nedgravning. 26
randsten. 15.1.1995.



2829-16: Meget ødelagt langdysse ca. 8x12 m ved "Ejnars Sti" i Tøkkekøb Hegn. 22 randsten, huller efter to bortgravede kamre. 15.1.1995.



2829-10: Langhøj i Tøkkekøb Hegn nord for Stumpedysevej. Højen, der regnes for at være en rest af en langdysse, er hele 84 m lang, 11 m bred og 2,5 m høj. Korttegnerne, der lavede målebordsbladene antog den for et stykke dige og indtegnede den på kortet med denne signatur. 1.1.1995.



2928-31: Dyssekammer ved Maglebjerggård, Lyngby. Sømmenskrædet og kun 2 bæresten på plads. 25.3.1995.



2929-7: Langdysse med Jættestuekammer på Vassingerød Old (Farum Kaserne).



2928-55: Så lidt er der nogen gange at se: Seks store sten fra en dysse - flad høj, overgroet Uggeløe Skov. 12.3.1995.



2928-8: Rest af jættestue i Krogenlund. Bevaret: 3 par bæresten fra gangen. Kammeret sløjfet. 5.3.1995.



2928-30 Højen på Hedebakke ved Fuglerupgård, Lyng. 25.3.1995.

ARKIVERNES DAG

Den sidste lørdag i efterårsferien, den 23. oktober 1999, blev der for første gang holdt Arkivernes Dag på de fleste lokalarkiver rundt om i landet. Anledning var, at Sammenlutningen af Lokalarkiver havde 50 års fødselsdag.

Også i Allerød fulgte vi opfordringen til at fejre fødselsdagen, og vi holdt Åbent Hus, havde udstillinger og spillede lokalhistorisk billedlotteri. Arrangementet blev en stor succes både på landsplan og lokalt, og knap hundrede besøgte vores arrangementer.

Der var enkelte "gamle kendinge",

som havde fundet vej til arkivet, men ellers var det udelukkende nye ansigter, der aldrig før havde været på et lokalhistorisk arkiv, men som nu tog chancen for at se, hvad det er for noget.

Vi holdt Åbent Hus i to timer fra 10-12, men på grund af den overvældende tilstrømning, var det kun et fåtal, der blev ekspederet. Vi kunne simpelt hen ikke nå at tale med alle. Men vi havde lagt en masse store farvefotografier fra området frem på arkivet, som man kunne kigge på og ikke mindst tale om. Samtidig havde vi lånt det gamle pensionisthus, hvor Lur-udstillingen fra 1997 og en udstilling om Kalendere var sat op. Desuden kunne man her sætte navne på konfirmandbilleder og andre gruppefotos. Det gav en

Der blev sat mange navne på Arkivets forskellige gruppebilleder.





Fotofremlægning og lurudstilling i Det gamle Pensionisthus.

masse navne på ellers navneløse billeder.

Nogle afleverede forskellige papirer og fotos, nogle blev meldt ind i foreningen, mange lovede at komme igen en anden gang, hvor der var mere tid, og de fleste fik vores brochure om arkiv & forening.

Om eftermiddagen blev der spillet

lokalhistorisk billedlotteri i Lillerød sognegård, med flotte præmier fra lokale forretninger.

Det var alt i alt en god dag, og alle arkivets medarbejdere var enige om, at det ikke er sidste gang vi deltager i Arkivernes Dag.

Birthe Skovholm

Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune, Frederiksborgvej 59, Lillerød, 3450 Allerød, tlf. 48 17 08 91. Åbningstid: Tirsdage kl. 9.00-13.00, samt efter aftale med arkivleder Birthe Skovholm.

Henvendelse kan også ske til:
Ole Høegh Post (formand) tlf. 48 17 53 26,
Wolthersvej 6, Lillerød, 3450 Allerød.



"Nøglehullet" er foreningens og arkivets medlemsblad. Redaktion: Birthe Skovholm og Ole Høegh Post. Lay-out og tegninger: Ole Høegh Post. Tryk: Preben Jensen.
Oplag: 400 eksp. ISSN 0905-4146. Februar 2000.

Alle kortudsnit har Copyright Kort og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København. NV.

Fotos med kendt fotograf: Th. Andresen: side 16. – Erik Henningsen: side 10m.

Ole Høegh Post: side 1, 6, 8, 10n, 11, 12n, 13ø, 14, 23 og 24.

Chr. Mouritzen: side 13n. – Mogens Nielsen: side 17, 18, 19, 20, 21 og 22.